

2/1 64

+

Vår kära
Maud Forsberg
* 31/10 1895 † 31/12 1963
har lämnat oss.
Nordmaling den 1 januari 1964.
Släktingarna

Tid för jordfästningen meddelas senare.

ENS-KURIREN nr 1 torsdagen 2 januari 1964

Nordmalings församling säljer dyr klockargård

Nordmalings kyrkofullmäktige var ovanligt eniga om att biträda kyrkorådets förslag att klockargården i Nordmaling skall säljas. Fastigheten inköptes 1954, efter stora meningsskiljaktigheter, för mellan 60-70.000 kr. Under åren har fastigheten, som fram till i höstas beboddes av den numera avflyttade kantorsfamiljen, delvis renoverats. Nu söker man köpare till gården, som när sluträkning läggs fram, säkerligen kommer att framstå som en dyr tjänstebostad; för skattebetalarna.

Vid den diskussion som fördes förefredagskvällens beslut i kyrkofullmäktige sa Fritz Nording, Storfall, bla att en försäljning är nog det bästa vi kan tänka oss.

— Vi har haft mycket bekymmer för den här gården. Den står oss dyrt och vi bör efterhöra om det finns lämplig spekulant. Jag skulle dock tro att den blir svårsäld och att församlingen kommer att förlora.

— Den är dyr att renovera, menade Holger Sandberg, Gräsmyr. Vi bör avyttra den till det högstbudande. Får vi dåligt betalt kan det inte hjälpas.

— Ge kyrkorådet förtroende att försöka sälja gården, menade Oskar Holmberg, Nordsjö.

Och det löftet fick rådet av fullmäktige.

Till ordförande i fullmäktige områdes Jalmarm Holmström, Håknäs,

och till vice ordförande Edvin Karlstedt, Rundvik.

Men när det gällde val av ledamöter i kyrkorådet satte sig fullmäktige på tvären. Valberedningen hade föreslagit elva ledamöter ut jämte kyrkoherden utgöra rådet. Det blir tungrott, menade Edvin Karlstedt. Han fick medhåll av bla Oskar Holmberg och det hjälpte föga att William Öberg ordförande i valberedningen och fru Inga Lisa Wallander bönade för sina elva namn — tidigare har kyrkorådet haft tio ledamöter. Sammanträdet ajournerades. Valberedningen fick på nytt sammanträda och plockade bort tre kända namn. Sedan godtog man helt valberedningens reviderade förslag.

Som boställsvårdar valdes Jalmarm Holmström och Harald Lundberg.

Kommunens revisorer skall revidera även kyrkans räkenskaper.

Av övriga beslut kan nämnas att kyrkoherde A. Nygrens efterkommande i första led får rätt att nedsätta gravurnor i den nygrenska gravnen. Däremot tackade fullmäktige nej till en donation på 1.000 kr från släkten Nygren. Med donationen skulle följa vissa villkor bla att församlingen övertog ansvaret för gravens skötsel och att släkten skulle få obegränsad rätt att där nedsätta gravurnor. Dylåka privilegier vill man inte gå med på. I stället har församlingen åtagit sig att gratis svara för gravens framtida underhåll.

I Nyåker får kyrkogårdsföreståndaren sitt arvode höjt med 100 procent till 2.800 kr gällande retroaktivt även för 1963 och man anslog 1.196 kr till reparation av Nyåkers kyrkorgel.

Årets finanser ser ut att gå ihop. En del konton har överskridits. Arrendegårdarna är dyra i underhåll. Beräknade 3.000 har stigit till 16.300 (mycket beroende på byte av arrendator vid prästlönebostället och därmed följande reparationer. Prästgården i Norrfors skulle få kosta 2.000 men man har lagt ut 7.000.

Dessbättre har vissa konton lämnat överskott. Bla visar prästlönekontot 35-40 kr tillgodo beroende på de många vakanserna under året.

För att sluta med en ekonomisk fråga kan meddelas att kyrkorådets ordförande belönas med ett årligt arvode på 700 kr och lika mycket kommer sekreteraren att få.

Anders

Nämndemansdom friade jägertrion i Nordmaling

Nämndemännen inom södra domsagan friade de tre "älgjägarna" från en ny i Bjurholm vilka av landsfiskal Erik Alfzon åtalats för bl a olag och olovlig jakt. Trion hade nämligen två dagar före sista licensjaktens början varit ute med älgbössor och älghund på Nordmalings ängsängs AB, manker, där två i trion visserligen hade jakträtt, men inte rätt att jaga älg utan jaktledare. Och nu var det ju inte heller laga tid.

Dessutom friade rätten den av de tre som latit sin 15-åriga son köra bil från skogen och hem. Åklagaren hade åtalat för tillåtande av olovlig körning.

Däremot dömdes den av trion som inte hade jakträtt för olovligt beträdande av annars jaktmark samt för olaga vapeninnehav att böta 30-dagsböter å 8 kr. Dessutom förklarades det 16 kalibers hagelgevär som mannen innehade utan licens förverkat till kronan.

Men domen var inte enhällig. Rättens ordförande, häradshövding Göran Hammarström, och nämndeman John Strömdahl anförde skiljaktig mening, ansåg att trion skulle dömas för olaga och olovlig jakt samt bilägaren för tillåtande av olovlig körning.

Landsfiskal Alfzon meddelar att han ämnar överklaga domen.

Nu blev det ingen älg i byte vid denna jakt. Men den tidiga morgonpromenaden i älgskogen kom till polisens kännedom under utredning om en tjuvskjutet älgko inte så långt därifrån. Vid förhör kom männen med motsäggande uppgifter och erkände till sist att de varit ute för att jaga älg. Inför rätten kom en helt

annan version. De hade helt blivit missuppfattande av de polismän som haft hand om utredningen.

Det omfattande arbete, som åklagaren och utredarna lagt ner i detta fall, får ses mot den bakgrunden att man ino mkommmunen under en lång följd av år haft besvär med tjuvskytte — då främst på älg. Jakt på "morfars skifte" har bedrivits mera som en sport.



Foto: André, Nordmaling

I Nordmalings kyrka vigdes på nyårsafton målaren Axel Raoul Andersson, Eskilstuna, och fröken Gun Ingegerd Sikström, dotter till hemmansägaren Egon Sikström och hans maka Margit, född Nordin, Aspeå, Lögdeå. Vigseln förrättades av pastorsadjunkt Alf Åberg.



— I Rundviks kyrka vigdes på lördagen skorstensfejaren Hans Elis Sandström, Visby och Eira Birgitta Ekblom, dotter till sågverksarbetaren Alfons Johansson och hans maka Anna, Rundvik. Vigselförrättare var komminister Sigvard Spinnell.

— I Ekträsk missionskyrka vigdes på nyårsafton Stellan Höglund, Norrby och fröken Hellén Häggström, dotter till Albin Häggström och hans maka Rakel född Lindberg, Ekträsk. Bröllopsmusik utfördes av stud Birgitta Johansson, Kryckeltjärn, som spelade Brudkör ur Lohengrin av Wagner. Vigselförrättare var distriktsföreståndare Robert Amnerud, Umeå.

Efter vigseln sjöng pastor Allan Isåxson "Som vår dag är, kraft skall vi få" av Johnson Flint—Alfred B Smith.

Vid bröllopsfesten efter vigseln hylades de nygifna med sång och musik.

4/1 64

n 4 januari 1964

70 år fyller den 5 januari förre elmontören Egon Strömberg, Rundviksverken.



Han är född i Olofsfors där hans far var mjölnare och började som pojke i kättingsnedjan, för att senare bli elektriker. Efter teknisk examen i Västerås kom han till Nordmalings ångsågs AB och blev chefsmontör vid Rundviks sågverk, ett arbete, som han monstergilt skötte fram till sin pensionering.

Strömbergs främsta hobbies har varit det frivilliga skyttet och skärgårdslivet. Han har under många år varit en av Rundviks skytteförenings mest aktiva medlemmar och har ofta figurerat i topp på prislistorna.

60 år fyller den 6 januari maskinisten Edvin Ekman, Rundviksverken.

Han är född i Rundvik. Som pojke började han på NAAB:s bogserbåtar. Intresset för sjölivet förde honom senare ut på fartyg i utgående fart. Han arbetade i maskin som eldare och de lärdomar han fått under åren till sjöss passade när han antal år fram till dess Nordmalings i slutet på 20-talet återbördades till Rundvik och fick anställning vid den då nyuppförda masonitefabriken som eldare. Ekman blev senare förman och gick som sådan under ett yrkesskola började i Rundvik med en boardlinje. Då blev Ekman lärare för dessa elever. Numera har boardlinjen nedlagts vid skolan och Ekman har fått nytt arbete vid industrin. Ekman är en lugn och redbar människa.

85-årig Nyåkers-fru spårlöst försvunnen från ålderdomshemmet

Nordmaling (VK) 85-åriga änkefru Selma Grenholm från Nyåker avvek vid 14-tiden på fredagen från ålderdomshemmet i Nordmaling, där hon är intagen för vård. Hon var vid försvinnandet iförd endast lågskor på fötterna och saknade ytterkläder. Hon var barhuvad. På överkroppen var hon klädd i en svart kofta och med sig tog hon en gammal grå spark, vars ena stöd var spräckt.

Så fort personalen fick klart för sig att hon avvikit igångsattes omfattande efterspaningar. Även polisen kopplades in i sökandet och de satte



in hela sin styrka. Även statspolisen blev inkopplad, liksom en rad andra personer. Spaningarna koncentrerades i första hand till den närmast omkringliggande terrängen, liksom till samhället. Men den gamla var som Selma Grenholm uppslukad av jorden. Senare utvidgades spaningarna att jämväl omfatta alla vägar till och från samhället. Hon brukar ofta uttala önskemålet att söka sig hem till Nyåker, men till anhöriga där anlände hon inte heller. Och spaningarna efter landsvägen mellan Nordmaling och Nyåker gav heller inget resultat.

85 år fyller den 6 januari fru Alma Bäckström, Ledusjö, Nordmaling maka till framlidne gårdsägaren Per Anton Bäckström.

Hon är född i Järnås. Helt ung blev hon föräldralös och hon var bara barnet när hon började som tillpiga bli hos fiskare i Kråken. Fru Bäckström fick vara med om hårda tag i strömmingsfisket. Hon blev med åren något av en speciallist vad det gällde att laga skötar. Maken dog 1932. Med skötlagning fortsatte fru Bäckström till långt in på sin ålders höst. Under krigsåren och åren därefter då det var uppgång i konjunkturer för strömmingsfiskarna var hon ibland borta i månader. Det var ett nöje se hur hon med flinka fingrar byggde till de mest söndertrasade nät.

85-årig ...

Forts. fr. sid. 1.

Vid 21-tiden på kvällen, då den försvunna inte hade kommit tillrätta, gjorde landsfiskal Lennart Levander allt klart för någon form av skallgång till områden där man kunde tänka att den gamla möjligen skulle ha förirrat sig. Det har hänt även vid tidigare tillfällen att hon avvikit från hemmet, men då har personalen snabbt kunnat spåra henne. Nu fick hon tydligen ett något längre förspång, men det verkar ändå närmast oförklarligt hur hon kunnat försvinna så spårlöst att ingen människa lagt märke till henne, i all synnerhet som hon måste passera genom Nordmalings samhälle för att komma ut på stora landsvägen.

Den gamla var rätt åderfötkalkad och har knappast någon möjlighet att klara sig på egen hand.

P S

Vid midnatt påträffades den gamla vid ett skär ute på fjärden, en km från kusten. Hon levde men var mycket medtagen. Bårar och annan utrustning sändes ut. Den som träffade på den gamla var polisman Ove Bäckström, Hörnefors.

Eldsvådeunge i Nordmaling

Nordmaling (VK) Negativalbum med cirka 2.400 negativ förstördes vid ett eldsvådetillbud i Hammargården i Nordmaling på fredagsförmiddagen. Ombudsman Hendry Andersson hade, sedan han konstaterat att lampan i hallen inte lyste, bytt ut tre säkringar. En av elspisens plattor råkade vara påslagen, och när en säkring kopplades in började plattan upphetas. Ovanpå denna låg Anderssons negativalbum, som helt förstördes. Själ vkunde hr Andersson med hjälp av några handdukar kväva elden.

Rundviks-junior fick vristbrott

Vid Trettondagens match i Rundvik mot gästande Röda råkade Rundviks unge forward Hans-Göran Sjölund ut för ett elakartat vristbrott. Det var i matchens slutskede som Sjölund vid sargen skadades så illa att han efter besök på sjukstugan i Nordmaling omedelbart blev remitterad till lasarettet i Umeå. Sjölund, som gör sin första A-lags-säsong, är en av Rundviks mest lovande hockeygrabbar och kandidat till TV-pucken.

Nyåkersfrun klarade inte strapatserna

Attiofemåriga fru Selma Grenholm, Nyåker, som på fredagen förräde sig från älderdomshemmet i Nordmaling, där hon varit intagen för vård det senaste året hittades strax före midnatt ute på den så kallade Levar-flasen, en ö ute i Nordmalingsfjärden. Hon avled sedan under transporten över isen in mot fastlandet.

Fru Grenholm hade tydligen legat i snön omkring åtta timmar när redaktör Anders Åström hittade henne. Åström ingick i den patrull som organiserades genom Skidfrämjandets avdelning i Nordmaling.

Åström och polisman Ola Bäckström hade att utforska området kring själva Vlasen, då man miss-tänkte att den gamla förrirat sig ut över isen på fjärden. Åström tog den yttre cirkeln medan Bäckström valde öns insida. Mer av en händelse gjorde Åström en avstickare in mot själva ön och upptäckte där färiska spår av en person som dragit en sparkstötting och tydligen haft mycket besvär med den i snön. Han följde spåret som ledde fram till en sommarstuga på öns utsida. Där hittade han henne liggande bredvid sparkstöttingen. Hon var vid liv och jämrade sig.

Det stod klart att hon var mycket medtagen och starkt nedkyld. Anders Åströms första åtgärd var att få på henne varma kläder. I en sommarstuga hittade han några filtar. Polisman Bäckström skidade under tiden in mot fastlandet och skafade hjälp.

Nu anlände även den militär från Umeå, som landsfiskal Lennart Levander rekviderat. Militären blev till god hjälp vid transporten av den gamla från Flasen in till fastlandet och ambulansen.

Under transporten över isen avled hon, bara en halv timme efter det hon hittats.

Fru Grenholm var född i Hörnsjö och maka till framlidne banarbetaren Albin Grenholm. De ingick äktenskap 1901 och bodde första tiden i Umeå men flyttade sedan till Sundsvall, Tallberg och Nyåker, dit hon kom 1924. Hennes hem blev barnrikt, 13 barn, varav nio är i livet. En av sönerna är den kände gitarristen och Spanienresenären Dan Grenholm.

Hennes långa liv har kännetecknats av hårt arbete. Hon bodde ensam i sin stuga långt in på ålderns höst men flyttade för drygt ett år sedan till älderdomshemmet i Nordmaling. Den lilla avtagsvägen ut mot Nordmalingsfjärden, liksom sommarstugan ute på Flasen, påminde väl i viss mån om hennes stuga hemma i Nyåker och det var väl närmast detta som gav henne impulsen att söka den olycksaliga vägen på fredag.

Hon var medlem av Nyåkers EFS och som närmast sörjande står utöver barnen, fyra äldriga syskon.

Anhållen trio i Nordmaling blev kvartett

Nordmaling (VK) Nordmalings-polisen har under helgen anhållit ytterligare en person, som har en del gemensamt med den trio som tidigare anhållits i samband med bilbedrägeriet i Nyåker i förra veckan.

Den nu senast anhållne har bland annat gjort sig skyldig till grov olovlig körning. Han saknar körkort, sedan det tidigare dragits in på grund av rattfylleri. Det blir häktningsförhandlingar i dag, tisdag, för de anhållna som nu sitter inom lås och bom på Nordmalings polisstation.

Tusenlapp i häven i Nordmalings kyrka

Biskop Ivar Hylander, som predikade i Nordmalings kyrka på trettondagen, kunde glädja sig åt en ovanligt stor givmildhet från församlingens barns sida i arbetet för svenska kyrkans mission. Den insamlingskampanj till förmån för missionen och som påbörjades i jultiden har redan givit över 10.000 kronor. Prosten Johan Hedquist räknar optimistiskt med en slutsumma på drygt 12.000 kronor när insamlingsarbetet avslutas den 25 januari. Det innebär ett vackert rekord. I fjol, som då var rekordår, fick man in ca 9.000 kronor under den här offeroffensiven. Enbart vid trettondagens kollekt i Nordmalings kyrka fick man in 3.360 kronor och i den kollekten återfanns den skära tusenlappen. Norrfors redovisar över 1.000 kronor och Rundvik 638 kronor och tidigare har man inom församlingen sedan jultiden, för ändamålet, samlat in över 5.000 kronor. Det gör tillsammans över 10.000 kronor och prosten Hedquist räknar som sagt med ytterligare minst ett par tusen kronor.

Storseger för Rundvik över Röda

Trettondagen till trots lyckades Rundvik vid hemmamatchen mot gästande Röda inte snitsa in 13 mål men nära var det. Ett mål fattades. Rundviks siffror blev 12-4 (3-2, 7-1, 2-1).

Röda startade offensivt och kunde redan i inledningsminuten anteckna en enmålsledning efter kalabalik framför rundvikskassen. Rundvik kvitterade dock ganska omgående och trots att gästerna försökte hänga med i hemmalagets fart såg man snart att Rundvik ganska lätt skulle kunna vinna.

Målen gjordes i följande ordning. 0-1 Arne Tjärnström, 1-1 Jan-Roger Öberg, 2-1 d.o. 3-1 Charles Gustavsson, 3-2 Gunnar Olofsson (ett snopet mål för Rundvik, där gästerna kontrade när Rundvik hade en stark press och Röda dessutom en man utvisad), 3-3 Arne Tjärnström, 4-3 Ola Andersson, 5-3 Börje Degerman, 6-3 Charles Gustavsson, 7-3 Lars-Erik Gustavsson 8-3, Lars Karestahl 9-3 Charles Gustavsson 10-3 Sven-Erik Karlsson, 10-4 Arne Tjärnström 11-4 Lars-Erik Gustavsson, 12-4 Charles Gustavsson.

Det är svårt att i hemmalaget framhålla någon spelare före den andre. Alla gjorde i stort sett en helgjutningsinsats. Vi överlämnar dock en blomma till Charles Gustavsson, som på passligt gjorde en tredjedel, alltså fyra av Rundviks mål.

Av gästernas forwards var Arne Tjärnström den bäste. Gästernas back, Malte Johansson var säker i matchens första del, men tappade skärpan ju mer matchen led, troligen på grund av sitt nonstop spelande.

Bra domare i matchen var Gunnar Emanuelsson, Teg.

Från hockeyfronten i övrigt i Rundvik kan noteras, att Rundviks B-lag i söndags mötte gästande Lögleå B i div V. Nyåkersgruppen. Efter en jämn match blev resultatet 4-



Vår kära mor
mormor och farmor
Selma Grenholm
15/9 1879
† 4/1 1964

har hastigt lämnat oss barn, barnbarn, syskon, släkt och många vänner i djup sorg och saknad.
Nyåker den 4 jan. 1964.

Barnen

Farväl, nu vill jag soma
Och fridens hem bebo.
O varen snart välkomna
Till samma goda ro.
Ack, ljuvt är vilans läger
och natten fort förbi.
Farväl, mitt hjärta säger,
I himlen räkas vi.

Jordfästningen äger rum i Nyåkers gravkapell den 12 jan kl 13. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångna minne inbjudes därefter till Kyrkans lilla sal.



Stud Sven Roland Ahlstrand, Nordmaling med maka sömmerskan Margit-Linnéa Bergström, Huskvarna Vigseln förrättades i Johanneskyrkan, Vännäs av komminister Thure Bergman. (Foto: Star Foto, Vännäs)

Nordmalings skogsägare emot en höjning av insatskapitalet

Trots höjda skogspriser och gynnsamma prognoser för massa- och träindustrin hade disponent Gustaf Norlund svårt att få Nordmalings skogsägare med sig när för-
eningen på tisdagen inledde serien av distriktsmöten med en mycket välbesökt sam-
mankomst i församlingsgården i Nordmaling. Orsak: förslag om stadgeändring med
höjning av B-insatserna från 20 till 80 kr.

För närvarande är insatserna 20 +
20 för varje hektar skogsmark som
medlemmarna äger. A-insatserna be-
talas genom innehållande av efter-
likviderna, dessutom har från 1956
två procent dragits från leverans-
summorerna tills A-insatserna fyllts.
För B-insatserna har endast dragits
efterlikvid.

Enligt det nu av styrelsen fram-
lagda förslaget skall A-insatserna
kvarstå oförändrade men endast be-
talas genom procentavdrag. B-insat-
sen skulle däremot höjas till 80 kr
och betalas som tidigare genom ef-
terlikvid. Det innebär tex för en
ägare till 100 ha, 10.000 kr i insats,
och att få under sin livstid blir
"skuldfrån" till föreningen.

KAPITALBEKYMMER

I stort sett alla ekonomiska för-
eningar har bekymmer med sitt rö-
relsekapital. Örnsköldsviks föreningen
med sin omsättning på över 20 mil-
ioner har nu genom inbetalda in-
satsar nära fyra miljoner men ök-

ningen av det egna kapitalet har un-
der senare år stagnerat beroende på
att en del medlemmar fyllt sina in-
satsar och att många medlemmar ge-
nom fastighetsförsäljning önskar
återfå sitt insatskapital. Under 1962/
63 begärde 110 medlemmar utträde.
Till dessa har utbetalats 110.955 kr.
Mot detta svarar 240.000 kr avsatta
till efterlikvid (3 öre per kbF) som
till större delen kommer att tillföras
insatsfonden.

Förste opponent var Martin
Konradsson, Ångersjö, som i
ett rätt framt inlägg undrade var-
för åtminstone inte skogsägarna kan
få ränta på sitt insatskapital. Nu
får vi ju skatta för efterlikviden
som inkomst och ta upp insatsen
som förmögenhet — pengar, som vi
aldrig får se förrän vi är döda.

— Vi kan inte klara oss med 4 mil-
joner i eget kapital i den här för-
eningen, om medlemmarna samtidigt
fordrar en expansiv verksamhet. Vi
har i styrelsen set det så att med-
lemmarna vill att det skall hända så-
got — att vi skall ta initiativ, sva-
rade disponent Gustaf Norlund.
Detta att föreningen får förfoga
över insatskapital är en stor ekono-
misk förmån som gäller för ekono-
miska föreningar av skogsägarför-
eningens karaktär. Om vi skulle be-
tala skatt för det till efterlikvid
avsatta kapitalet och sen överföra
detta till reservfonden får vi inte
hälften kvar en gång.

Konradsson frågade vidare var-
för inte byggnadsavdelningen — som
under året ökat sin försäljning med
över en miljon till fyra miljoner kr
— samt sägverksamheten redovisades
särskilt. Så dyrt är väl inte papper-
et menade han.

— Intet företag i dag lämnar såda-
na uppgifter i en offentlig handling,
svarade disponent Norlund, men så
mycket kan jag säga, fortsatte han,
att en betydande del av årets ef-
terlikvid kommer just från byggnads-
avdelningen.

Kritisk mot styrelsens sätt att redov-
isa var även Algot Rönquist,
Brattfors.

Länsskogvaktare Tore Karls-
son, Levar, poängterade att skogs-
ägarna inte bara skulle se på den
vinst föreningen lämnar, utan även
ta i beaktande vad det betyder att
ha en stark organisation när det gäl-
ler uppgörelse om virkespriserna.
Skogsägarnas vinst är nog betydligt
större än vad föreningen här redovi-
sar, menade han.

Därmed sattes punkt för diskussio-
nen om verksamhetsberättelsen.

Kritikerna kom igen när det blev
dags att diskutera stadgeändring.

ar. Det hjälpte inte att dispen-
ent Norlund framhöll att höjningen
saknade praktisk betydelse för
medlemmarna. Endast efterlikviden
skall ju dras.

— Om vi stannar vid det gamla
systemet blir vi tvingade att sluta
med efterlikviden och finna en an-
nan form att konsolidera förening-
en.

— Styrelsen är klämd mellan två
sköldar affärsledningen och med-
lemmarna, menade Adolf Grund-
ström, Mullsjö. Men är skogsägar-
föreningen så svältfödd, frågade han,
och drog en del jämförelsesiffror
med andra ekonomiska föreningar.

Han var även kritisk mot att för-
eningen blandat in sig i så mycket
annat — bli försäljningen av bygg-
produkter samt undrade om det inte
skulle räcka med en mindre höjning
av B-insatserna.

— För att nu fortsätta med exemp-
let om skogsägaren som har 100 ha
skog, genmålade disponent Norlund,
så måste det väl vara bättre att han
har 10.000 kr att hämta hos förening-
en när han säljer sin fastighet än
6.000 kr sedplöjda i föreningens
verksamhet? Det måste vara affär.
Dessutom blir ni aldrig skyldig att
betala in B-insatsen — bara ef-
terlikviden dras.

Torsten Wallander, Järnäs
kom med nya kritiska spynpunkter
på stadgeändringen — var rädd att
många utan skog skulle komma in
som medlemmar och börja bestämma.

Direkt avslag yrkade Algot Rön-
quist "med gott samvete": — Vi
kommer ju att få betala in mera i
insats än vad våra fastigheter är vär-
da.

AVSLAG

Omröstningen skedde med hand-
uppräknig. Det är ju inte dis-
triktsstämman som beslutar utan
föreningstämman och därför tas in-
te röstningen så viktigt. Stämman rös-
tade 45 mot och 44 för.

VALÄRENDE

Till distriktsstyrelse omvaldes Sven
Rönberg, Mullsjö, Berndt Holm-
lund, Lögdeå och Fingal Berglund,
Tallberg.

Till föreningsstämman valdes 7
ombud.

Nu var det givetvis inte bara stad-
geändringen som diskuterades. Vir-
kesmätningen mm var föremål för
ingående debatt.

För verksamheten har tidigare redov-
gjorts i denna tidning. Nämnas bör
dock att föreningen under 1962/63 om-
sätte 21.181.000 kr mot 23.486.995 kr
föregående år. Rotstående skog sål-

des för drygt en miljon mindre och
det lägre priset på leveransvirket
minskade omsättningen med en mil-
jon. Däremot ökade försäljningen av
byggnadsmaterial med en miljon kr.
NCB utvecklar sig tillfredsställande.
Försäljningen av produkterna gick
under verksamhetsåret fint och man
har överlag kunnat öka produktionen,
delvis genom övergång till
kontinuerlig drift. Det nya sågver-
ket på Svedjeholmen är klart för
igångkörning den 15 denna månad
och beräknas vara i full drift den 26
januari.

Anders



— I Nordmalings kyrka vigdes på
lördagen jaktvårdaren Alf Tore
Evald Helgesson, Vindeln och stude-
rande Barbro Margareta Jakobsson,
Hallen, dotter till hemmansägaren
Knut Jakobsson och hans framlidna
maka Selma, född Nilsson, Brattfors.
Vigseln förrättades av komminister
Sigvard Spinnell, Uppvaktande tär-
na och marskalk var studerande El-
vor Jakobsson resp hr Gösta Helgesson,
Torhöle. Kantor Brage Edström
svarede för bröllopsmusiken.

Efter vigseln gavs middag på Stora
hotellet för 95 personer. Under
middagen hyllades brudparet med tal
och sång samt med många telegram.
(Foto: Foto Andre, Nordmaling)



— I Nordmalings kyrka vigdes
trettondagsafton skogsarbetaren Ture
Holsten Jonsson, Gräsmyr och kontö-
risten Siv Doris Sandström, Umeå,
dotter till hemmansägaren Frans
Sandström och hans maka Astrid,
född Jacobsson, Mullsjö. Vigseln för-
rättades av komminister Sigvard
Spinnell. Uppvaktande tärna och
marskalk var stud Solveig Sand-
ström, Mullsjö, och hr Sven Jons-
son, Småbränna.

Efter vigseln gavs middag på byg-
degården i Gräsmyr för 140 perso-
ner. Därvid hyllades brudparet i tal
av bl brudens föräldrar samt av
fru Elin Strömberg, Hörnsjö och hem-
mansägare Sven Rönberg, Mullsjö.
(Foto: Foto Andre, Nordmaling)

Gotfrid Anton Nyström, Nyåker.
Efter en längre tids sjukdom har f-
jernvägsarbetaren Gotfrid Anton
Nyström, Nyåker, avlidit på Hällnäs
vårdhem, 80 år gammal.

Han var född i Glämlinge för-
samling i Skåne. I unga år var han
stamanställd vid Skånska husarerna,
där han med tiden blev en skicklig
remonttrytare. Han hade emellertid
äventyret i blodet och övergick till
rallaryrket. Efter arbeten på många
håll i landet kom han i och med
banelektrifieringen till Nyåker, där

han varit bosatt sedan 1943. Nyström
var litterärt intresserad. Han skrev
också själv såväl prosa som dikter,
och fick en del av sina saker publi-
cerade.

Nyström sörjes närmast av syskon-
barn.

Nyåkers bangård rustas upp för 500.000

Men personalen skall skäras ned

Nyåkers bangård kommer under vintern att byggas ut för ca 500.000 kr. Arbetet är ett led i den pågående upp- rustningen av stationerna för CTC — fjärrblockering — av linjen och har dessutom påskyndats av den svåra tjäl- förskjutningen vid stationen våren 1963. Arbetsmark- nadsstyrelsen har anslagit 350.000 kr för arbetet — resten svarar SJ för. 16 man har anvisats av arbetsförmedlingen och dessutom kommer troligen SJ att senare under vin- tern sätta in en del av sina mannar.

Spår 1 kommer att förlängas 900 meter och blir sammanlagt 700 och kommer då att räckas för de läng- sta tågsätt.

Spår 2 — det genomgående — kom- mer att grävas ur genom hela sta- tionen och förstärkas. I samband med omläggningen läggs nya 40 meters rälur och förses med s k Hey-back befästingar — d v s klämfjädrar i stället för rälspåk.

Just nu är man i färd med att gräva ur och förstärka linjen i kur- ven söder om viadukten vid infar- ten till stationen.

Det är ett besvärligt arbete — tra- ffiken på linjen måste ju hållas igång.

I småblåsten på måndagen var bl a Herman Jönskog, Sture Bäcklund, Sven Molin, Nyåker, Rune Lind- gren, Orrböle, Helge Eriksson, Nord- anböck och Sven Ottosson i Bratts- backa i färd gräva mellan sliprarna.

Det är inget jobb som man kan ta direkt med våld. För tågtrafikens skull har man lagt rälsbryggor inom arbetsområdet och dessa bryggor

kommer att få följa arbetet ända fram till man kommit in på stations- området. Då lägger man trafiken på andra spår och kan göra utgrävning- en med maskin.

— Står bara det här fina vädret kommer det här säkert att gå fint att klara av fram till den 31 maj, då vi enligt AMS skall ha omlägg- ningen klar, anser banmästaren S. O. Eriksson, Nyåker — chef för ban- delen Trehörningsjö—Hörnsjö. Vis- serligen har vi nu cirka 70 cm tjäle men det är även vissa fördelar med att göra såna här utgrävningar vintertid — banvallen står bättre.

Trafiken ökar

Godstrafiken över Nyåker har ökat det senaste året. Det gäller främst transport av masonit. Under 1963 sändes 17.000 ton mot 15.000 föregå- ende år. I fraktintäkter gav masoni- ten 797.000 kr. Därtill kommer en hel del ankommande gods till indu- strin i Rundvik och gods till och från bl a plattfabrikerna i Nordmal- ing.

Beträffande persontrafiken håller den sig rätt konstant vad det gäl- lar de långt resande, omtalar sta- tionsmästare Gustaf Swahn. Men tyvärr är det ju så på station- er av Nyåkers karaktär att vi får så lite tillgodo av trafikstopparna till jul och andra storhelger. De fle- ta ankommande resenärer med tur och retur biljett på fickan.

Personalminskning

Nu är det inte bara positiva ton- gångar i stationssamhället.

Personalminskningar hotar.

När fjärrblockeringen är fullt genomförd beräknas trafikpersone- len vid stationen minska från nu- varande åtta till fyra. Fjärrblocke- ringen beräknas bli klar till Brattsbacka i höst och sen återstår sträckan fram till Vännäs, som skall slutföras 1965. Omläggningen torde för Brattsbackas del innebära att stationen blir helt obe- mannad och i Norrfors skärs per- sonalen ned från tre till en.

Banmästaren flyttar.

I samband med de stora omlägg- ningar av distriktet, som är på gång inom SJ kommer troligen även Ny- åkers banmästarsträckt att upphöra.

Banmästare Olle Eriksson, som nu basar över bandelen Trehörning- sjö—Hörnsjö men hjälp av bl a ban- förman Ake Sandström omtalar att SJ planerar utöka banmästarområ- det i Vännäs som då kommer att sträcka sig till Norrfors där Mellan- sels distriktet tar vid.

Anders



Herman Jönskog, Nyåker, i färd med att bulka fast rälsbryggan. Rune Lindgren, Orrböle, håller den i läge.

13/164 ENS-KURIREN nr 9 måndage

60 År fyller den 14 januari herr Ferdinand Norén, Hörnsjö.

Han är född i Mellantjärn, Bjur- holms kommun, och kom tidigt ut i förvärsarbete. Det blev ett sträv- samt liv med mycket skiftande arbetsuppgifter, men i dem alla var han allmänt uppskattad. Många blev ären i skogs- arbete, flottnig och virkessorte- ring, men han var också i åtta år an- ställd som sågare och i fyra somrar tjänstgjorde han vid SJ. De sista



fem åren i Mellantjärn var han jord- brukare. Han köpte nämligen för- äldrarnas jordbruk, som han 1938, strax före flyttningen till Hörnsjö, sålde till en syster. Vid samma tid- punkt gifte han sig med Greta Eriks- son från Mo. I Hörnsjö var han för- sta gången bosatt till 1944. Då köpte han ett jordbruk i Västansjö, Norr- fors. Efter fem år sålde han jord och flyttade tillbaka till Hörnsjö. Sista tiden har hälsan inte varit den bästa. Sedan 1955 då maken axlade ansvaret för skolstämningen och vaktmästartjänsten i byn har han bi- stått henne i den tjänsten. Han är en glad och trivsamt granne.

60 År fyller den 14 januari hem- mansägaren Bror Johansson, Stav- sjöholm, Nordmaling.

Han är född i Stavsjöholm, där han övertog en del av det stora fä- dernehemanet. Han är en driftig och företagsam jordbrukare. Förutom skötseln av gården hinner han med att köra timmer åt Nordmalings Ång- sågs AB och från egen skog. Dess- utom har han under en följd av år hjälpt en sjuklig broder att sköta dennes hemman. Bror Johansson är ungtal och tycks trivas med detta. För sin ålder är han piggt och vital och det goda humöret har han kvar.

15/164 Nils Sigfrid Eriksson, Lögdeå.

På Örsköldsviks lasarett avled på tisdagen 7 hemmansägaren och Åke- riägaren Nils Sigfrid Eriksson, Mo, Lögdeå. Han var 72 år och sörjde när- mast av maka, sex barn, sväröftr- rar och svärsöner.



Men deras sorg de- las av många platsbor som i Eriksson såg en god vän, granne och medmänskiska.

Han var född i Mo där föräldrarna var arrendato- rer av ett jord- bruk, som Sigfrid Eriksson friköpte av bolaget 1915. Hans far var dess- utom kolare i Rundvik och den nu bortgångne fick redan som 12-åring hjälpa sin far i kolningsarbetet vid kolplatsen i Rundvik. 1912 fick han anställning vid brädgården, men i och med hemmansaffären tog han avsked från industrin. Det blev första tiden omväxlande jordbruks- och staveriarbete. 1927 nedbrann gårds- fastigheten. "Hemlösheten" blev dock inte långvarig för Eriksson och hans familj. Han byggde sig ett nytt hem strax intill landsvägen. Och landsvä- gen kom senare att lämna spår i hans framtida planer. Han köpte last- bil och startade Åkerirörelse år 1930, en rörelse som han drev under många år. Först 1957 gick rörelsen i arv till en av sönerna. Under sina 27 år som åkeriägare slet han ut åt- skilliga tunga fordon. Alla sex bar- nen är numera utflugna ur boet. Eriksson drabbades av ohälsa redan under unga år och den blev allt mera påtaglig mot slutet.

H. B.

13/164 Nordmalings ångsäg får nya toppar

Till överingenjör och teknisk chef vid Nordmalings Ångsågs ak- tiebolag, Rundviksverken har från den 15 april 1964 utsetts civilin- genjör Torsten Bergström.

Överingenjör Bergström är född 1925. Efter anställning vid bl a Kvarnsvedens pappersbruk 1957—1980 under de senare åren som chef för dess utrednings- och konstruk- tionsavdelning, har han sedan 1961 varit teknisk chef vid Björka AB.

Till ekonomichef har utsetts re- visor Thore Sundquist.

Revisor Sundquist är född 1929 och kommer närmast från AB Bahco, där han 1957—1960 varit re- visionschef och från 1961 innehaf- t befattningen som "controller" in- om Bahco-koncernen.

Nyåkersbedragaren^{9/1 64}
förklarades häktad

Inför Västerbottens södra domsagas häradsrätt häktades på onsdagen den 8 jan, som gjort sig skyldig till växelbedrägli i samband med ett bilköp. Han hade, enligt åklagaren, köpt en begagnad bil direkt av ägaren och som ersättning en växel på 5.000 kronor. Överlåtelsen skedde vid ett sammanträffande i Nyåker.

Samtidigt hade köparen sagt sig ha medel inestående i banken till ett belopp av hela 7.500 kronor. Men när bilförsäljaren kom för att lösa in växeln fick han veta att sådana medel helt saknades, och några pengar på sin växel fick han inte.

Den vänlige bilköparen spårades så småningom, efter en längre bilfärd, till Själevad, där han greps av polisen. Han har sedan suttit anhållen tills han som sagt på onsdagen förklarades häktad på begäran av landsfiskal Levander i Nordmaling. Mannen har tidigare synder på sitt samvete.

Nordmalingsbo fast för stöld i Umeå

Polisen i Nordmaling anhöll på onsdagen en man som skäligen misstänkt för stöld av cirka 200 kronor ur en Linjebuss vid busstationen i Umeå. Mannen, som är 23 år och hemmahörande i en by i Nordmaling, har tidigare vid upprepade tillfällen varit i delo med polisen. Så sent som i december förra året satt han anhållen för en stöld i Nyåker. Häktningframställning inlämnas i dag.

Åter ljuft

^{10/1 64}

HÖRNSJÖ Folkets hus
— ungdomens träffpunkt —
Dans lördag den 11 januari kl 21.00-01.00
Musik: GUNNAR BÄCKLUNDS quintet
med vokalist KERSTIN RHODÉN

BUSS avg. från V:a Örträsk kl 19.30 över Ö:a Örträsk och Bjurholm, från Vännäs kl 20.30, från Hörnefors kl 20.30 och från Nordmaling kl 20.30.

NÄSTA PROGRAM: 25 januari med AKE ÖSTERMANS toppgång.

Folkets Hus föreningen.

Sedvanliga anordningar.

^{11/1 64}

80 år fyller den 12 januari fru Anna Bernhardina Nyberg, Gräsmyr, maka till förra hemmansägaren Severin Nyberg.

Hon är född i Gräsmyr. Växte upp som den äldsta i syskonskaran och fick tidigt rycka in och hjälpa till i olika arbeten. Vid 35 års ålder gifte hon sig och blev mora på den stora nybergska gården uppe på "Kranaga". Trots att fru Nyberg har haft besvär av värk ända sen unga år har hon med gott humör klarat arbetet i hemmet och den stora ladugården. För 16 år sedan övertog ende sonen ansvaret för hemmanet och fru Nyberg har sen dess mera njutit av sitt livsverk i hemmets lugna vrå.

Den lutherska missionsföreningen i Gräsmyr har i fru Bernhardina Nyberg genom åren haft en aktiv medlem.

^{11/1 64}

85 år fyller den 13 januari änkefru Mathilda Hägglund, Rundviksverken, maka till framlidne skräddarmästaren Andreas Hägglund.

Hon är född i Eldsmark. Som äldsta flickan i en stor syskonskara fick hon tidigt börja pröva sina krafter med allt slags arbete. Efter att under några år ha varit ute i förvärsarbete bosatte hon sig i Gideå i samband med giftermål. I sin makes skrädderi tog hon under många år verksamt del i arbetet. Av de tre barnen är endast äldsta dottern Sigrid, maka till folkskollärare Johan Eidervall, Rundviksverken, i livet. Hos dottern och svärsonen har fru Hägglund bott efter makens död för ett antal år sedan. Sin högtidsdag är hon dock tvingad att fira på Nordmalings sjukstuga efter en olyckshändelse.



FYRA GENERATIONER av släkten Hörnlund träffades på torsdagskvällen i det hörnlundska hemmet i Rundvik. Snart 84-åriga förre lantbrukaren m. m. Henrik Hörnlund, Levar, dennes son 57-åriga kyrkovaktmästaren och fabriksarbetaren Mauritz Hörnlund, sonsonen, furiren vid flottan Erik Hörnlund, 25 år, Karlskrona och dennes son 16 månader gamle Lars.

n 16 Januari 1964



Gamla norrforsvägen är illa ute. 100-tals borkål kör bl a Paul Moström, Mösjöby, och Einar Andersson, Övre Nyland, upp dagligen. iWilliam Öberg, Mösjöby, och David Dahlberg, Nordmaling, sköter sprängningen.

Glädje i Klöse som får ny väg 23 man bygger för 4,5 miljoner

Efter år av klagomål har man nu kommit igång med omläggningen av vägen Olofsfors—Norrfors. I oktober förra året började man i Klöse och fram till nästa höst beräknar man ha sträckan Klöse—Nordsjö klar. 23 man har anvisats arbete av arbetsförmedlingen och dessutom finns entreprenörer för vissa schaktningar samt grusfyllnad.

Över fyra och en halv miljon kronor beräknas första etappen — sträckan Klöse — Norrfors, drygt 20 km — komma att kosta. För de pengarna skall man få en 6 m bred asfalterad och med 2,25 m vägröstar försedd väg. I stort sett följer den nya vägen den gamla sträckningen.

Specialt höst och vår har vägen, som officiellt går under beteckningen länsväg 508, varit under all kritik. Underlaget är till större delen lejt och vägnässen har inte alls stoppat för den tunga trafik — då främst virkestransporter — som går efter Lögdeälvens dalgång. Men även vintertid är den besvärlig. Svåra kurvor, uppfrysningar och gupp medverkar till att bilisterna får sitta så att säga med hjärtat i halsropen.

Ingenjör Otto Stenmark, vid vägförvaltningen i Nordmaling, är arbetsledare för bygget, ett av de största som drivits i vägförvaltningens regi inom distriktet.

Enligt vägplanen skulle det här bygget komma först 1966 men genom den rådande arbetslösheten inom regionen har AMS beviljat medel så att vi kunde börja så snött redan i oktober i fjol. Påtryckningar från Nordmalings kommun och skogsindustrierna törde även ha medverkat till att vägomläggningen kom i gång tidigare än beräknat.

Vi räknar nu med att i vinter klara grovrytningen och terrasseringssträckan Klöse — Nordsjö. Till sommaren har vi tillstånd att låsa 15 man i arbete förutom specialarbetare och med den styrkan bör vi hinna färdigställa denna del. Möjligen kan vi även få en del av sträckan asfalterad. Vintern 1964/65 kommer delen Nordsjö — Norrfors i tur.

Gläd och belåten
— Nu är jag glad säger hemmanägare Oskar Holmberg, Nordsjö, ledamot i länsvägnämnden. Han är under många år arbetat för bättre vägförhållanden efter Lögdedalen.

— Nu bråkar dom om vem som skall få komma på vägen och arbeta, men det bryr jag mig inte om. Huvudsaken är att vi får väg.
— Sen kan man förstås tycka, säger herr Holmberg, att alla skall ha samma rättigheter. Även om de har ett litet jordbruk som de varken lever eller svälter ihjäl på. För övrigt tror jag att arbetsförmedlingen sköter den här saken rätt bra.

Höll mjölsicken i knäna
Nu har invånarna efter äldvalen



Oskar Holmberg, Nordsjö, glad över ny väg

varit vana att ha dåliga vägar. När nuvarande vägen var klar 1922 ansåg man sig givetvis lösa från vägproblemen. Men nya tider ställde nya krav.

Som pojke körde Oskar Holmberg den gamla slingrande körvägen från Norrfors och ner efter äldvalen många gånger. Nordsjöborna hade det speciellt besvärligt. Vägen gick efter älvkanten och när värfloden

kom steg vattnet över vägen. En gång när Oskar skulle köra hem från Norrfors med varor bl a mjöl, hade vattnet stigit upp så att det forade in i flakvagnen. Men Oskar visste råd. Lade mjölsicken på knäna och kom på så sätt hem med torrt mjöl.

Även den nuvarande vägen byggdes som arbetslöshetsprojekt. Att minstone vad det gällde sträckan Olofsfors — Klöse. Från Klöse och mot Norrfors var vägförvaltningen bortstätt i skiftet. Olika sträckor såldes på auktion till den lägstbjudande. — Vi köpte ett skifte här förbl, berättar Holmberg. Om jag inte minns fel hade vi tre kronor skogsstaten färdig väg. Inte blev vi rika på jobbet.

1922 var vägen färdig. Oskar Holmberg och makan Nelly har gott minne av det året för till midsommars gifte de sig och kunde efter vägen åka bil nästan anda till sitt nya hem. Med Johan Olofssons i Mösjöby T-Ford, Norrfors kyrka var inte färdig men komministeren Anselm Lindström sedermera kyrkoherde i Skellefteå, fanns på plats.

Skriv vackert

Skriv nu någonting riktigt vackert om vår bygd, uppmanar fru Holmberg. Lögdedalen är så vacker och jag skulle tro att de allra flesta av människorna som bor här trivs och vill stanna kvar, bara någorlunda hyggliga utkomstmöjligheter finns.

Som bevis härpå pekar fru Holmberg på att det är ytterst få jordbruk som ligger öde efter dalgångens och att det finns en rad intresserade jordbrukare som försörjer sig på vad jord- och skogsbruket kan ge.

Vi kan intyga att Lögdedalen är enastående vacker. Den nordnordgermanländska naturen har tjuvat många och vi tror att när den nya vägen är klar kommer den att bli ett livligt trafikväntat turiststråk. Dalgångens bofasta kanske skulle tjäna på ett bil turistminded. Ordna med fritidstugor, sportiska, ge stressande stador möjlighet till avkoppling i vilans natur. Möjligen kan en satsning på turismen bli en injektion som jagar det hotande molnet i landsbygdens avfolkning — på flykten. Försöka duger.

Anders

Rundviks municipalsamhälle överlever knappast 1965

Nordmaling (VK) Den store municipaldödaren konsulent Zolo Östlund är snart utan jaktmarker. I vart fall utan villebråd. Det finns bara ett samhälle kvar i vårt län som ännu inte fattat ett beslut om upplösning — Rundviksverken. Men av den debatt som fördes vid Rundviks arbetarekommuns allmänna diskussionsträff på torsdagkväll står det klart, att även Rundviks öde som municipi torde vara beseglat. Skulle inte förvåna om ett beslut kommer i så god tid under 1964 att samhället försvinner i och med nästa årsskifte. Därmed har länets samtliga 35 municipalsamhällen försvunnit. De två övriga som är kvar, Stensele och Käge, har redan fattat sina avgörande beslut.

Rundviksmötet på torsdagkväll hade lockat bortåt 150 intresserade till Ordenshuset, när arbetarekommuns ordförande Bo Olofsson hälsade välkommen. Och sedan gick ordet direkt till Zolo Östlund. Av hans inledande ord stod det genast klart att han, namnet till trots, inte önskade se Rundvik som solo inom länet i egenkap av municipalsamhälle.

Länets dyraste skatt

Han pekade på en rad avgörande olägenheter för Rundviks vidkommande som municipi. Man har länets högsta skatt. Genom de två kronorna till municipalskatten blir det sammanlagt 21:45. Det är toppen inom länet för närvarande. Rundviksborna betalar dubbelskatt

och har en dubbelkörtning. Tiden har kommit då municipalsamhällena utgör ett hinder för sin egen utveckling och de små ekonomiska resurserna räcker inte till. Man har svårigheter med stadsplanerna. Det blir krångel och till syvende och sist uppstår samhällsbyggnadsproblematik mellan samhälle och primärkommun. Tårort och omland hör ihop, konstaterade hr Östlund och hoppades tydligen att även få hänga Rundviks skalp vid sitt bälte.

Nordmalings kommun säger ja

Kommunalnämndens nyvalde ordförande, riksdagsman Gunnar Rönnberg, analyserade kommunens syn på

saken. Även om jag inte har någon rätt att i det här avseendet göra något officiellt uttalande för kommunen, så kan jag slå fast, att kommunen med all säkerhet inte har något att erinra om en framställning från Rundvik att få avliva sin municipalsamhälle. Jag stöder den uppfattningen på den debatt som fördes i kommunalnämnd och fullmäktige när Nordmalings municipalsamhälle slog sig till ro förra året. Vi klarar oss lika bra, om inte bättre, utan municipalsamhällen. Det blir på så sätt en direkt utjämning av problemställningarna mellan tätort och landsbygd.

Men vi får inte glömma det faktum, att Nordmalings f d municipi utgör centralort för kommunen. Här måste vi lägga rent praktiska kommunalekonomiska synpunkter på utvecklingen och i mångt och mycket satsa på centralorten. Men för den skull behöver inte Rundvik bli styvmoderligt behandlad.

Försämrad ekonomi

Om samhället vill leva vidare som municipi är det bäst att så småningom höja utdebiteringen till 3:25, menade kommunalkamrer Harald Brännlund, som tagit del av räkenskapsammandraget för 1962 och statsförslaget för 1964. Rundvik har under senaste året fått en betydligt försämrad ekonomi och gör klokast i att ta sin mats ut skolan, menade han. Vi i Nordmaling har bara goda erfarenheter av upplösningen.

Även municipalsamhällets ordförande, förman Gunnar Nilsson, var helt överens om att samhället inte bör bestå som municipi. Tiden är mogen för oss att dra sig tillbaka. Men han önskade betona, att municipiet haft en stor del i att samhället rustats upp. Det gäller främst vatten och avlopp, där samhället under en tioårsperiod lagt ned ca 2,5 milj. kr. Från den summan avgår givetvis stats- och kommunals bidrag. Han erklärde att man i Rundvik liksom legat och lurat i vassen. Man ville se först hur det skulle gå för Nordmalings municipi.

Byggnadsnämndens ordförande, montör Valter Morland, slog fast, att municipalsamhället i Rundvik varit till stort gagn för tätorten. Vi har haft en god service. Frågeställningen måste nu bli: Hur blir den servicen i fortsättningen? Liknande betänkligheter hade byggnadsare Erland Alm.

Matjord från steniga Rundvik till feta Nordmaling

Till de mera kritiska talarna hörde ingenjör Erik Pettersson och tjänsteman Henry Oldberg. De var uppenbart rädda för, att den service Nordmalings kommun skulle komma att ge rundviksborna i fortsättningen inte skulle vara så mycket att hurra för. Som exempel menade hr Oldberg, att kommunen till och med haft mage att frakta matjord från det steniga Rundvik till det betydligt mera feta Nordmalings centrum. Det hela slutade med en skärmytsling mellan honom och riksdagsman Rönnberg om den kommunala tjänstemannaapparaten. En debatt som även drog sig till placeringen av pensionshemmen.

Till slut hör, att kommunalnämnden bara timmen tidigare beslutat tillstyrka ett förslag från socialnämnden att bygga ytterligare två pensionshem i Nordmaling, om tillhoppa 16 enpersonslägenheter. Oldberg ansåg att den här sortens byggnader kunde man väl åtminstone fördela på olika platser inom kommunen. Rönnberg blev inte svaret skyldig. En enkät i samband med utredningen visade att mer än 90 procent av de tillfrågade pensionärerna önskade bo i centralorten Nordmaling med bättre service av likare, apotek etc.

Efter ca två och en halv timmes debatt kunde Bo Olofsson avsluta det hela. Kontentan av sammanträdet torde stå klar. Rundviks municipalsamhälle överlever knappast 1965. Men man har ändå skrivit historia — som sista municipalsamhället i länet.

H. B.

Målvakten räddade Rundvik mot Röda

Röda var ytterst nära att sätta ett krocken för Rundvik, när den i div. III uppskjutna matchen spelades på lördagen. Visserligen vann Rundvik med klara 7-4, (0-3, 2-2, 2-2) men det kan gänget närmast tacka den utomordentligt målvakten Lennar Jonsson för. Denne var nämligen rens väggen i sista perioden.

Under denna hade nämligen hemmalaget ett markant grepp om händelserna på plan och ingen orättvisa hade skett om man lyckats kvittera gästernas ledning.

Förutom målvakten hade Rundvik en bra förstakedja och för lagets mål svarade: Ola Andersson 2, Lars Karestål, Erik Eklund, Lars Backlund, Börje Degerman och Arne Melander.

Malte Johansson svarade för ett gott arbete i hemmalaget, men planens främste spelare var 16-åriga Aren Tjärnström.

Rödås mål gjordes av: Mats Johansson 3 och Jan Albinsson.

uari 1964 -78

Nordmaling hade "tjuvstartat"



Titta vad vi nu kan erbjuda ev. industrispekulanter, menar riksdagsman Gunnar Rönberg. T. h. den hangarbyggnad som nu kommer att bli industrilokal.

18 januari 1964

Flera p-hem för de gamla i Nordmaling

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd beslöt vid sammanträde på torsdagen att tillstyrka uppförandet av ytterligare två pensionärshem i Nordmaling, om sammanlagt 16 empersonärslägenheter. Socialnämnden föreslår att de nya hemmen placeras i anslutning till de tidigare, Kvarn, Hjorten m fl.

Ledamoten Evert Molin ansåg att pensionärshemmen kunde fördelas och följaktligen placeras på annan plats inom kommunen än centralorten, men den utredning som gjorts av socialnämnden visat att drygt 80 procent av pensionärerna vill bo i centralorten med bättre service när det gäller läkare, sjukvård, apotek, etc.

Ledamoten H. Bylund föreslog att utredningen om tillbyggnad av nuvarande ålderdomshemmet, även bör utreda om det inte är fördelaktigt att även försöka förlägga ålderdomshemmet i anslutning till pensionärshemsområdet så att ålderdomshemmens kök och matsal även kan komma pensionärshemmets pensionärer till godo.

För enskilda utfartsvägen AC 658 B i Sunnansjö tillstyrktes tilläggsanslag med 720 kr.

Ungdomsvårdsutredningen debatterades mycket. Konsulent Zolo Östlund redogjorde för de fall där förslaget till stadgar kolliderar med kommunallagen. Beredningsutskottet fick i uppdrag att fingranska förslaget.

Till beredningsutskott i kommunalnämnden valdes ordföranden Gunnar Rönberg, v. ordförande Herbert Bylund samt Evert Molin med hrr Konfrid Holmgren, Knut Holmlund och Rudolf Nilsson som ersättare.

Kontakter är redan knutna för industri på flygfältet

Nordmaling (VK) I och med att kommunen blir ägare av Nordmalings flygfält — det finns ingen anledning betvivla att riksdagen kommer att säga nej till den Skoglundska propositionen — får Nordmalings kommun ett betydande industriområde. Markarealen uppgår till ca 82 hektar. Propositionen innebär dessutom att kommunen blir ägare till så gott som samtliga byggnader på fältet. Dessa kan utan större kostnader omändras till industrilokaler.

Vill det sig väl kan det här innebära, att Nordmalings kommun kanske rent av får ett större utbyte av det omdiskuterade fältet än om det skulle ha utnyttjats för sitt officiella och ursprungliga ändamål. Fältet ligger synnerligen lämpligt till i omedelbar anslutning till E4 vid Olofsfors, och får med synnerligen enkla

arrangemang tillgång till vatten och och avlopp. Kommunens huvudvattenledning från vattentäkten i Floxen stryker förbi fältets ytterområden.

Kontakter redan inledda.

Så mycket kan sägas redan nu att kommunen har knutit vissa kontakter som bör kunna leda till en industriell utbyggnad på fältet kanske redan i vår. Men här finns plats för massor av företagare och skilda arter av industrianläggningar, både av större och mindre beskaffenhet. Kommunens PR-man, utåt sett, är riksdagsmannen Gunnar Rönberg. Och han ser optimistiskt på utvecklingen.

Det var ju också Rönberg, som tillsammans med ordföranden i kommunens företagarnämnd, red. Herbert Bylund, på sin tid kämpade synnerligen hårt för flygfältsfrågan.

Kommunen hoppas nu att myndigheterna på länsplanet, närmast då länsstyrelsen och länsarbetsnämnden, skall vara lika positiva den här gången, då det gäller den nya utvecklingen på den stora markytan intill kommunens äldsta industrimetropol — Olofsfors bruk.

Nordmaling toppar ännu RK-statistiken i länet



I ledningen för RK-styrelsen i Nordmaling står nu, i och med doktor Klockhoffs utflyttning, vice ordförande fru Inga Öberg, som t. h. på bilden får blommor av fröken Martha Wallén, som tack för sitt arbete.

Nordmalings Röda kors-krets fortsätter att toppa statistiken inom länet, trots en nedgång i medlemsiffran från 2.421 till 2.380. Den första minskningen på år och dag. Men styrelsen lovade vid årsmötet på söndagen att komma igen — med en ny ökning under 1964. Målet är att göra var tredje nordmalingsbo

Rikssamlingen gav även länsrekord med 11.249 kr och totalt är man uppe i en kassaomsättning på 48.326 kronor. Morsblomme-försäljningen gav 1.700 kr, höstmässan 4.380 kr, RK-lotteriet, där man sålde 2.947 lotter, 1.470 kronor. Nordmalings lärarkår har skickat in 2560 kr för Algeriet-hjälpen och från annat håll har 900 kronor överlämnats för samma ändamål.

Till överstyrelsens katastroffond har kretsen skickat 2.000 kr och till Skoplje-hjälpen 1.000 kr. En hel del nya kläder sammanlagt 215 kg särskilt baby- och barnkläder, har skickats till Algeriet. Kretsen har bidragit till TV på pensionärshemmet med 500 kr. Till 24 familjer har utdelats julgåvor för 2.518 kr och i andra liknande sammanhang har utdelats 300 kr. Två husmödrar har fått 3-4 veckors vila på Mångbyns vilohem och nio husmödrar har erhållit stipendier genom Mors blomma. Kretsens utlåningsförråd har utökats och anlitats av 53 personer. Totalt omfattar förrådet persedlar värda 22.000 kr. Fyra kurser har hållits i självsydd, en kurs i olycksfallsvård och fem skolhälsovårdskurser. Kretsen har, för sitt arbete, hjälp av 80-talet ombud runt om i kommunen. Kassabehållningen vid årets slut är nära 22.000 kr.

Den 1 maj 1963 upphörde driften vid kretsens badhus, som sedan försåts. Under de första fyra månaderna av året ägde nära 3.000 skolbad rum.

Vid söndagens årsmöte i församlingsgården representerades distriktet av

ordföranden, doktor H. Klockhoff, som för övrigt invaldes till hedersledamot i Nordmalingskretsens styrelse, samt sekreteraren fru Nellie Fromm. Den senare höll föredrag om RK:s 100-årsjubileum i Genève förra året och belyste sitt anförande med ljusbilder.

De i tur avgående styrelseledamöterna, Ruth Fossum-Johansson, Herbert Bylund, Hilding Bäckman och Barbro Åström, omvaldes för perioden 1964-1966. Revisorer: omval av herrarna Karl Morland och Bengt Wallander. Ombud vid distriktsmötet i Lycksele: fruarna Sigrid Eriksson, Håknäs, Elin Berglund, Rundvik, Elsa Ohlsson, Hörnsjö och Beda Rönnberg, Lögdeå samt fröken Gerda Eriksson, Nordmaling. Därutöver väljer styrelsen fem ombud.

Utämnelser

Distriktsordföranden, doktor H. Klockhoff, överlämnade till fröken Gerda Eriksson och fruarna Gertrud Johansson och Ingrid Forsgren Röda korsets förtjänstmärke samt sidsenlaggor, för medlemsvärning, till fruarna Sigrid Eriksson, Håknäs och Elsa Ohlsson, Hörnsjö.

Vid konstituerade sammanträde efter årsmötet omvaldes i stort sett de olika funktionärerna och kommittéerna. Till arbetsutskott valdes fru Inga Öberg, som tills vidare får ansvaret för ordförandeposten, Herbert Bylund och Hilding Bäckman.

Vid årsmötet utfördes pianomusik av kantor Brage Edström.

Granö nära klara båda poängen mot virrigt Rundvik

Granö (VK) Äntligen ville det sig för Granö i årets div III-serie. Det var inte många som före matchen hade något hopp om poängutdelning mot Rundvik men Granö har visat sig spela bäst, när det ser riktigt illa ut och klarade nu oavgjort, 4-4.

Försvaret med målvakten Karl-Ivar Rydman, som primus motor, gjorde en heljuten insats.

Rundviks försvar var för dagen mycket svagt. Målvakten lämnades åtskilliga gånger helt ensam med granöförwards. Rundviks tredje kedja var också helt ur form.

Isen var fin och spelet blev därför mycket snabbt och växlingsrikt. Granö visade sig från bästa sidan med snabba anfall men som vnligt var det sämre med skjutförmågan. Rundvik gjorde snabba kontraanfall, men målen låt vänta på sig.

Efter 15 minuters spel lyckades Öberg sätta pucken i nät och Rundvik hade programenligt tagit ledningen. Strax före periodens slut sköt en granöförward i trängt läge i egen bur och Rundvik ledde med 2-0.

Andra perioden blev matchens bäs-

ta. Rundvik fick en man utvisad men behöll ändå pucken mest hela tiden. I mitten av perioden gjorde Kareståhl en grann uppkänning och lyckades sätta pucken i nät.

Rundvik hade nu segern inom synhåll, men nu tog sig hemmaspelarna samman. En grann passning och ett snyggt mål av Rolf Strandberg blev det synliga resultatet av denna upprekning. Innan perioden var slut hade matchen svängt till Granös fördel.

Genast i tredje periodens början fick Rundvik en spelare utvisad. Granö tryckte på och mål nummer två kom genom. K E Halvarsson. Utjämningmålet för Granö gjord av Joel Vilhelmsson kom strax därefter. Efter sidbytet blev tempot aningen högre och spelet hårdare. Rundvik verkade tröttkört och Sten-Gunnar Andersson gjorde 4-3 för Granö. Erik Eklund fick en gratispassning och ett hårt slagkott gjorde ställningen till 4-4.

Utvisning nummer tre för Rundvik följde strax därefter, men inte långt senare fick även Granö en man utvisad och spelet lugnade upp sig. Några minuter senare blev det litet krakel igen och nu fick båda lagen en man utvisad. När endast några minuter återstod av matchen hade Rundvik chansen att ta båda poängen, men Rydman i granömålet, gjorde en fin parad och matchen slutade oavgjort.

Granö hade vis av skadan två domare Knut Almer och Gösta Stenberg som hela tiden höll spelarna på matan. I Rundvik kan endast

75 år fyller den 21 januari förra smeden Rickard Österberg, Olofsfors, Nordmaling.

Han är född i Olofsfors. Fadern var smed vid gamla stångjärnsmedjan och Rickard Österberg liksom bröderna fick redden från barnsben lära sig hur det gick till att forma järn.



Drygt 20 år gammal började Rickard Österberg som kättingsmed och tjänade sedan bruket troget ända fram till sin pensionering. Han hann även vara med några år vid nya smedjan i Olofsfors. Smedsyrket har gått vidare i släkten. En av sönnerna är förman i Olofsfors.

Få torde numera kunna berätta minnen från Olofsfors i gamla tider som Rickard Österberg. Om hårda tider, yrkestraditioner och arbetsförhållanden. För sina år är han vid god fysik och andlig hälsa.

60 år fyller den 22 januari träarbetaren Helge Johansson, Lögdeå.

Han är född i Lögdeå. I unga år arbetade han i timmerdragnings, reparationsarbeten m.m. Intresset för snickeriyrket tog allmer överhand och i mitten på 30-talet fick han anställning vid industrin i Rundvik som snickare. Sen dess har han arbetat vid industrin med reparationer och snickerier av skilda slag.

Jenny Åberg, Lögdeå. I sitt hem Lögdeå avled på söndagen fru Jenny Åberg, maka till förra hemmansägaren Olof Åberg.



Hon var 81 år och sörjes närmast av maken, sönnerna Carl, hemmansägare, och Daniel fabrikör, båda bosatta i Lögdeå, svärdöttrar, barnbarn och syskon.

Fru Åberg var född i Ava. Hon gifte sig 1910 och makarna bosatte sig då ute i Lögdeå-åkern, där maken efter delning av det stora fäderhemmanet övertagit ett utskifte. Under den senaste tiden har fru Åberg varit sjuklig.

TV:n "stjal" skidfesten i Rundvik

Ovisst hur det blir med femmilan

Andra akten i skid-DM går i Rundvik instundande helg. Däremot vet man inte var den tredje, på 50 km, kommer att utspelas. Ingen lugad arrangör har ännu trätt fram. TV-rutan erbjuder för stark konkurrens. Alla ska se på OS så klart. Deltagare kommer väl, om än i begränsat antal, men hur blir det med funktionärerna. Ska det verkligen gå så långt att det inte kan koras en femmilsmästare i år? Eller tar man i den prekära situationen till nödlösningen att hålla DM utom länet — i samband med SM i Rättvik? Ett är astiskt steg i så fall och ett unikt, men föga hedrande.

Men nu gäller det DM på 15 km, där intresset koncentreras på vad Rundvik, Lyckseles främste opponent i stafetten och på 30 km, kan utträta på egna marker. Först och sist ska dock sägas, att Lycksele är klar favorit både beträffande den individuella titeln och lagmästerskapet. Vi bortser därför inte ifrån att Rolandarna Söderström och Johansson kan bli farliga. Det avslöjade de i föregående helgs DM. Båda har förmånliga startnummer. Den förre har "häng" genom att gå ut minuten efter Allan Eriksson och den senare har i gott före en fin position och kontroll av alla farliga konkurrenser. I ett så kort lopp som 15 km får man dock inte trycka för hårt på de högsta startnumren. Erfarenheten har visat, att det inte betyder så mycket som man frestas tro.

INGVAR SANDSTRÖM SEGERHERRE?

Förre året vann Allan Eriksson. Han tillhör också nu i hög grad dem som aspirerar mästerskapet efter den överraskande segern i söndagens DM på 30 km. Trots det utpekar man Ingvar Sandström som den trolige segraren, såvitt han är kurent. Ingvar har ju dessutom förmånen att vara ute efter revansch för det knappa nederlaget på 30 km. Det brukar sporra.

En strid i striden blir den interna uppgörelsen mellan Lycksele-koppelen, vilka som ska ingå i "ettan" och "tvåan", vilka som erövrar miniatyrplaketterna resp. får hålla till godo med medaljerna. I snabbföre kan det bli kamp om sekunderna för Stig Gunnarsson, Evert Holmgren, Ake

Karlsson och Ulf Bergström. Men än en gång pass upp för Rundvik! IFK Umeå, Skellefteå och Jörn får finna sig i att "spela andra fiolen".

Intresset knyter sig också till Lill-Järvens start, om den blir av, vilket man fortfarande har litet svårt att tro på med hänsyn till hans arm-skada. Deltager han emellertid bör åskådarna inte vänta sig några underverk. Det vore för mycket begärt. Men det är klart, att han under alla förhållanden är en attraktion.

På lördagen går DM i tre stafetter: pojkar, äldre och yngre juniorer samt damer äldre och yngre juniorer. Skellefteå torde vinna pojkklassen. Damernas går till Skellefteå.

OVISST BLAND JUNIORENA

15 km för äldre juniorer lovar bli sevärd. En uppgörelse mellan Lycksele-paret Kalle Johansson och Osten Zakrisson samt Norsjös Jan Brändström? Yngre juniorklassen på 10 km blir ännu intressantare. Jan-Ivan Berg tippas naturligtvis allmänt som segrare, men motståndet från Skellefteå är inte föraktat. Blå bör man hålla ögonen på Håkan Karlsson, som anses som en verklig framtidsman, i det stora fältet finns också andra farliga namn.

Ulla Lindqvist på 5 km för senior damer är tävlingarnas säkraste vinnare. Endast Lycksele deltagar med fullt lag, varför föreningen liksom på 10 km går förlustig ett DM. Man har svårt tro att någon ska kunna hota Kristina Barrebo bland äldre juniorer. Laget också till Skellefteå, i yngre klassen tippar vi Kristina Åström, Sorsele. Hennes klubb har utsikt att ta laget före Skellefteå.
Björn

Fin konstpremiär i Nordmaling



Ett av de i utställningen ingående verken, Sigfrid Södergrens "Sångarna i Kimba".

NORDMALING får på söndag något så fint som en urpremiär för landet på en intressant ny vandringsutställning, som Riksförbundet för bildande konst skickar ut. Den har titeln "Expressiv nutida konst" och visas i Hammargården 2-9 februari. Vid vernissagen på söndagskvällen kommer amanuens Bo Strömstedt från riksförbundet att presentera utställningen. Han stannar ytterligare två dagar för att visa samlingen för skolor.

Även om expressionism ur konst-historisk mening avser en stilyttring, som i någon mån kan begränsas till ett visst antal konstnärer och en viss tid, betecknar inte expressiv konst på något sätt en lokalt eller tidsmässigt förankrad företeelse. Tvärtom har den funnits överallt och i alla dagar, då subjektiviteten fordrat en markant uttrycksfullhet. Dramatiska eller besatta ämnen, intensiva färgverknningar och aggressiva eller monumentala former har då stått till buds som artistiska åthävor i sökandet efter den rätta och mest verkingsfulla utlevelsen. Kanske är det den vittomfattande spänningen i vår tid mellan länder, mellan raser, internt inom mindre människogrupper eller inom individerna själva, som driver fram de expressiva dragen i dagens svenska konst. Kanske är orsaken blott utslag av

till vad som anförts i frågan i statsverkspropositionen.

Hr Schött hoppades att propagandan främst skulle riktas mot tobaksmissbruket bland ungdomen och speciellt bland kvinnorna, eftersom det hade speciellt stor utbredning bland dem.

Socialministern ansåg det riktigt att främst inrikta kampanjen på ungdomen och framhöll vikten av att utländska rapporter kan gås igenom och leda till forskning här hemma.

individuella temperament. Vilken den än kan vara, är resultatets äkthet — engagemanget — det enda vi behöver bedöma för att avgöra expressivitetens berättigande i verket.

Reprresenterade är både äldre och yngre konstnärer såsom Fred Andersson, Janne Dahl, Gösta Ehrenberg, Erik Hallgren, Tom Krestesen, Gunnar Larsson, Ingegård Möller, Vera Nilsson, Sigfrid Södergren och Leoo Verde.

ALBERT J. utställer i Burträsk

Aktiviteten är hög och ambitionerna berömvärda inom länets konstliv just nu. Konstföreningen i Burträsk har för sin första utställning för termnen lyckats förvärva ingen mindre än Albert Johansson, en av de unga konstnärerna i rampluset. Han fick helt nyss ett konstnärstipendium på 5.000 kr och planerar att resa till Grekland men tar sig ändå tid att personligen närvara vid utställningens öppnande på söndagen i Kommunhuset i Burträsk.

Albert J. är ju västerbottning med Stensele som födelseort. Han fick vid sitt genombrott benämningen "vitmalären", eftersom han då arbetade nästan hel ti vitt. Nu har han gått vidare i sitt konstnärskap och i det 30-tal konstverk, huvudsakligen tillkomna under fjolåret, som utställningen omfattar, röjer han många nya och överraskande grepp.

Utställningen pågår bara tre dagar, men den kommer säkert att tilldra sig uppmärksamhet från hela länets konstintresserade.

Öberg ett bra kort i Brattsbacka-skytte

På söndagen arrangerade Brattsbacka skytteförening den fjärde serieskyttejämningen av fem som anordnas av föreningarna i Norrfors, Brattsbacka, Karlsbäck, Balsjö och Bjurholm. Kvarvarande arrangör är nu endast Karlsbäck som dock endast sporadiskt deltagit i skyttefemkampen.

I lagsammanhang leder Balsjö med endast två poäng före Norrfors. Sista tävlingen blir därför utslagsgivande om vem som vinner det uppsetta poängpriset. Efter söndagens tävling är de sammanlagda poängsiffrorna följande: Balsjö 269, Norrfors 267, Bjurholm 234, Brattsbacka 210 och Karlsbäck 86 poäng.

Den individuella tävlingen tycks bli en uppgörelse Norrfors-skyttarna emellan. Efter fyra tävlingar leder sammanlagt Karl-Erik Öberg med 87 poäng före Allan Öberg 85 poäng och Kjell Ake Öberg 84 poäng. Guben ur lädan kan dock bli den unge balsjöskytten Roland Sandberg som också är en synnerligen jämn och träffsäker herre. Han har också 84 poäng och är tätt följd av sina föreningskompisar Gustav Nord-

ström och Stig Emilsson som har prickat i resp. 83 och 82 poäng under de fyra tävlingarna. Trots att inget pris står på spel i den individuella uppgörelsen kommer denna att bli lika spännande och intressant som lagtävlingen.

Resultat från söndagens tävling:

1. A. Edlund, Brattsbacka 26 tr, 2. S. Emilsson, Balsjö, 25, 3. G. Emilsson, Balsjö, 24, 4. H. Lindkvist, Balsjö, 24, 5. K. E. Öberg, Norrfors 23, 6. N. Sehlén, Bjurholm, 22, 7. B. Öberg, Norrfors 21, 8. G. Nordström, Balsjö, 21, 9. E. Israelsson, Bjurholm 21, 10. E. Johansson, Brattsbacka 21.

Lagtävlingen:

Balsjö 73 poäng, Brattsbacka 65, Norrfors 64, Bjurholm 63, Karlsbäck 5.

28/1 64

Min älskade make,
vår käre far

Karl Johan Lennart Åsberg

* 2/2 1831 † 26/1 1964

har avlidit i hopp om sin själs frälsning, efter ett långt, tåligt lidande. Sörjd och saknad av mig, barn, mor, syskon, släkt och vänner.

Nordmaling den 27 januari 1964.

GRETA ÅSBERG
Gunilla
Lars

Tom är platsen i hemmets vrå,
Tung blir vägen att ensam gå,
Tack käre Lennart för år som gått,
Tack lilla pappa för allt vi fått.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 8 febr. kl 14.00. De, som önskar hedra den bortgångne, inbjudes till församlinggården efter jordfästningen.

Amanda Teolinda Sjöberg, Salberg.
Fru Amanda Teolinda Sjöberg, Salberg, Gideå, änka efter torpägaren fru Amanda Sjöberg, Salberg, Gideå, änka efter torpägaren Axel Sjöberg har avlidit i en ålder av 87 år. Hon sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Hon var född i Storfäll, Nordmaling. Äldst i en stor syskonskara fick hon redan som barn lämna hemmet och själv tjäna sitt uppehälle. 1903 gifte makarna sig och köpte då ett torpställe i Sahlberg. Det var inget stort jordbruk, gav endast foder för en ko och några getter. Maken var under långa tider borta i förvärvsarbete och de kom på fru Sjöbergs lott att sköta hemmet och övriga göromål på gården. Trots att hennes liv genom åren varit strävsamt hade fru Sjöberg ett förnöjsamt sinne och sökte alltid göra det bästa för sitt hem och de sina. Efter makens död såldes jordbruket. Långt in på sin ålders höst har fru Sjöberg haft förmånen av en god hälsa. Hon var gästfri och hjälpsam.

VIGSEL 29/1 64



— I Nordmalings prostgård vigdes på lördagen styrmanen Erik Viktor Hortell, Sunnansjö, Nordmaling och kontoristen Irmgard Karin Hedman, född Abel, Håsselby. Vigseln förrättades av kontraktsprosten Johan Hedquist. (Foto: André, Nordmaling).

IFK Rundvik som DM-arrangör van vid snöbrist

Hemmalaget har fina traditioner att försvara

IFK Rundvik har dukat och klart för andra delen av skid DM. Det gäller nu juniorernas och damernas stafetter på lördag och seniorernas och äldre juniorernas uppgörelse på 15 km på söndag. Snötillgången är inte den bästa, men dock betydligt bättre än i Umeå vid det här laget. Så kung Bores nyckfullhet denna vinter kan på intet sätt hota arrangemangen.

IFK Rundvik har som regel kommit igen vart tionde år som DM-arrangör. För jämt tio år sedan, alltså 1954, hade man ännu större snöbrist än nu. Det var då som man nödgades förlägga första tävlingsdagen till Olofsfors, men snön kom två dagar före DM-starten och de fortsatta kraftmätningarna kunde förläggas till Manhemsborg i Rundvik, som alltid utgjort start- och målplats för klubbens större övningar.

För tio år sedan hade Gottner Johansson sin storhetstid. Vid DM i Rundvik 1946 var det Karl Johansson som var det stora namnet. Han blev 4:a på 15 km och det året segrade Rundvik i stafetten före Sorsele och IFK Umeås B-lag. I laget åkte det året Elov Andersson, Kalle Johansson och Helge Svensson. Tio år dessförinnan, alltså 1936, var också IFK Rundvik DM-arrangör och då fick Helge Svensson sitt stora genombrott. Han vann juniorklassen. Ett mellanår som DM-arrangör fick Rundvik 1951, då man, liksom i år, fick ansvaret för juniorernas uppgörelse. Nu var Sture Grahn, blivande skidridningsbas, på frammarsch och blev 3:a. Han fick se sig slagen av hemmaklubbens Lennart Arctædius. En lovande grabb som tyvärr efter något

år lade laggarna på hyllan, åtminstone tävlingsmässigt sett.

En bra bana lovar säkre banläggaren Allan Jakobsson. Det blir ett spår på 5 km, som ligger till grunden för typen varvlopp. Banan blir förstås rätt slit-sam i den något flacka terrängen. Men samtidigt lovar Allan Jakobsson att den blir smakuperad och trevlig. Manhemsborg blir start- och målplats.

Och man kan lova ytterligare något positivt. En bra prissamling.

Lill-Järven vinner tippas Rundviks skidbas Henry Oldberg. Kan inte tänka något annat, menar han. Men naturligtvis finns det plats för sensationer. Även i år har hemmaklubben ett par starka namn att bygga på. De två "Rolando", alltså Roland Johansson och Roland Söderström. Skulle inte förvåna om de rycker in på platserna närmast Lill-Järven och nya lyckselekometen.

Rekorddeltagande Inte tycks det vara någon fara med skidans framtid. Anmälningarna till tävlingarna i Rundvik visar att bredden är större än kanske någonsin. 12 lag på 3x5 km äldre och yngre



Banläggaren Allan Jakobsson, som haft god hjälp av Börje Lundgren överlägger här inne på Manhemsborg med skidbasen Henry Oldberg.

juniorer, 5 lag i damklassen och 13 äldre juniorklassen 11 och i yngre lag i pojkklassen. Det gäller alltså stafetterna. På 10 km yngre juniorer ställer 43 grabbar upp, i damklassen 9, i

H. B.



90 år 2/1/64

Nittio år fyller den 22 januari förre hemmansägaren Albert Ledström, Holmfors, Nyåker.

Det är en ovanligt piggt och andligt vital man som på onsdagträder in i 90-åringarnas led. Är av hårt arbete har inte brutt med den gamle odalmannen, och vore det inte för en skada i ett ben kunde sägas att Albert Ledström är fullt frisk. Han har svårt för att gå men dagligen stiger han upp kl 7 och följer väl med vad som händer och sker.

Han är född i Djupsjö. Som ung pojke tog han plats som dräng hos sjökaptän Bodén i Levar, var där två år, kom sen till dåvarande arrendator Odmark på prästbostället. Efter några år på det stora bostället kom han till Håknäs som dräng hos patron Nieman där han helt självständigt fick sköta hemmanet. 300 kr om året hade han i lön.

1910 återbördades Albert Ledström till sin födelseby. Han köpte sig ett hemman och blev sin egen. 1924 köpte han dåvarande inspektör Gustaf Öhmans boställe i Holmfors och blev storjordbrukare. Hemmanet i Djupsjö skötte han vid sidan om. Jorden och kreaturens skötsel har helt bundit hans tid och med verkligt intresse gick han på sin tid in för sin uppgift.

— Pappa har aldrig varit sjuk, säger dotter Saga som förestår hushållet.

— Jodå, nog har jag det, säger den gamle med humor i blicken. När jag var hos kaptän Bodén låg jag 15 dagar på sjukstugan i Levar.

Anders

70 år fyller den 22 januari förre sågverksarbetaren Emil Ström, Rundviksverken.

Han är född i Rundvik och började i unga år att arbeta vid sågverkets brädgård. Ström var även en tid anställd vid sågverket i Gimo bruk i Uppland. Men längtan till hembygden blev honom för stark och han återvände till Rundvik och började på nytt vid brädgården. Ström var i unga år aktiv inom Rundviks IFK som fotbollsspelare där han väl fyllde sin plats i försvaret.

Tyvärr är Ström numera rätt svårt nvaliderad på grund av värk. Det goda humöret har han dock kvar.

Kristoffer Jonsson, Hörnsjö. I sitt hem i Hörnsjö avled efter en kort tids sjukdom f d kronotorparen Kristoffer Jonsson. Den bortgångne var 85 år gammal och sörjes närmast av barn och barnbarn.



Han var född i Anundsjö, och den siste av en barnskara på tio syskon. Han har haft en hård kamp för sitt livsuppehälle. Mest blev det jakt och fiske. Han gifte sig 1905 med Inga Sandström från samma by. Först bodde familjen i Granliden, men då familjen

blev större (sex barn) flyttade de till Ostra Anundsjö där de skötte ett kronotorp. En vecka efter det sjätte barnet fötts dog makän. Det blev en tung lott för Jonsson att upplösa hemmet, men det var enda utvägen. Barnen utackorderades och själv fick Jonsson ge sig ut i drängtjänst. Först i Viska, sedan till Lomviken, Vännäs och Sävar. I Sävar gifte han sig på nytt, men efter tolv års äktenskap blev han åter änkeman. Sen dess har han bott i Bergvattnet några år och de senaste åren i Hörnsjö.

2/1/64

Min älskade maka,
vår kära mamma
och farmor

**Jenny Teresia
Åberg**

* 21/12 1882

har i dag stilla insomnat i sitt hem. Djupt sörjd och saknad av oss, barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt och vänner.

Lögdeå den 19 januari 1964.

OLOF ÅBERG
Carl och Svea
Daniel och Aina
Barnbarn

Hennes älsklingspsalm:
Klippa, du som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet, som går fram
Från ditt hjärta, o Guds lamm,
Blive mig en dubbel bot
Emot synd och lagens hot.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 25 januari kl. 14.00. De, som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningsakten.

70 år fyller den 22 januari förre masonitefabriksarbetaren Anders Ortmán, Rundviksverken.

Han är född i Hälsingland. Till Rundvik kom han i samband med masonitefabrikens byggande i slutet på 20-talet. Under många år har Ortmán arbetat vid fabriken som "kanorskötare". Vid sidan om arbetade han på fritid som trädgårdsskötare vid industrins tjänstemannabostäder och ägnade sig de sista åren före sin pensionering helt åt denna syssla. Ortmán har numera sålt sin fastighet i Rundvik och njuter sin ålderdom i lugn och ro på pensionärshemmet.

2/1/64

Min älskade make, vår käre far
och morfar

**Erik Hugo
Bäckström**

* 18/5 1906
† 19/1 1964

har lämnat oss i ousäglig sorg
och saknad. Ditt ljusa minne
lever.

Nordmaling den 20 januari 1964.

GUNHILD
Ingegerd och Lennart
Jan, Gunnar, Hans
Övriga släktingar och vänner.

Svenska ps. 448

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka söndagen den 26 januari efter gudstjänstens slut. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes efter begravningsakten till församlingsgården.

Meddelas endast på detta sätt.

Ester Aina Norgren, Hörnsjö. På Nordmalings sjukstuga avled på onsdagen fru Ester Aina Norgren, Hörnsjö, maka till framlidne hemmansägaren Helmer Norgren. Hon var 60 år och sörjes närmast av sonen Ivan Norgren, Hörnsjö och dottern fru Ulla Bergström, maka till hemmansägaren Sven Bergström, Hörnsjö samt barnbarn.

Hon var född i Åsele och kom till Hörnsjö omkring 1930. 1932 ingick hon äktenskap med hemmansägaren Helmer Norgren. Maken dog 1952 och den närmaste tiden tjänstgjorde hon som skolvaktmästare i Hörnsjö, men flyttade till Hörnefors för ett tiotal år sedan. Hon var känd som en duktig och uppskattad jordbrukarhustru och omtyckt medmänniska. I omsorgen om hemmet och de sina förtrötta hon ald. g. Den senaste tiden har hennes hälsa varit vacklande.

50 år fyller den 25 januari stuveriarbetaren Ernst Öberg, Levar, Nordmaling.



Han är född i Levar. Fadern dog när Öberg var 12 år och 13 år gammal började han som postpojke. Han blev Levars siste postpojke — postverket övertog 1928 utbärningen. Öberg kom till Rundviks sågverk som knubbspojke och efter ett par år där blev det diverse arbeten i jord och skog. 1933 började han som hamnarbetare i Nordmaling och har sen dess i huvudsak arbetat i stuveri i Nordmaling och Rundvik samt vintertid i skogen.

Fackförening "annorlunda" ^{28/1 64} i Lögdeå firar jubileum

40 års-jubileum kommer inom kort att firas av fackföreningen för Lögdeås stuvarkår. Det är en något annorlunda fackförening. Styrelsen är så vitt vi har oss bekant helt borgerlig. Centerpartister, högermän och folkpartister har genom åren dominerat kåren. Man känner det tryggt att ha en stor facklig organisation bakom ryggen och har inget emot att vara LO-anslutna. Vi vill inte blanda politik i det fackliga menar man.

Kåren består nu av 42 man, i huvudsak jordbrukare från Lögdeå, Mo, Ava, Rönnholm, Aspeå och numera även från Nordmaling, Levar och Bredvik. Nordmalings hamnarbetaravdelning har nämligen gått upp i den större.

Under 1963 hade kåren ett gott år. Man tjänade sammanlagt — extraarbete inräknade — 340.000 kr.

— De som har passat alla sina arbetstillfällen kom i följd upp till något över 9.000 kr omtalar kassaförvaltaren och redogöraren hemmansägare Erik Norberg, Lögdeå. Och det är ju bra som "extraknäck" menar han, för oss som har jordbruk vid sidan om. Synd bara att högsäsongen för stuveriet skall vara just när vi har som brådst inom jordbruket, men det är väl inget att göra åt.

Timförtjänsten varierade mellan 6 och 12 kr, medeltimförtjänsten har legat vid 10 kr. Således inte alls så högt, med tanke på att det gäller ett hårt jobb och säsongarbete.

VIRKE OCH MASONIT

Hamnen i Rundvik dominerar numera helt, även om rätt betydande virkesutlastning sker över Nordmaling. Sammanlagt lastades 1963 10.170 standards virke och 24.000 tons masonit. Därtill kommer lossning av cirka 2.000 ton säckgods och några koksbåtar. Styckeogodslossning i Nordmaling har i det närmast helt försvunnit.



Arthur Holmgren, Lögdeå, har sen 1961 varit kårens ordförande och talesman.



Johannes Landström, Mo, och nuvarande ordföranden i avdelningen Arthur Holmgren, Lögdeå, har många minnen från åren i stuverijobbet.

Före hemmansägaren Johannes Landström, Mo, var med redan från början och hade arbetat i stuveriet i tio år när det 1924 blev aktuellt att man skulle organisera sig.

Före avdelningens tillkomst skedde all lastning efter timlön — 50 öre timmen var det vanliga. Då var även kåren så stor att årsförtjänsten vid hamnen höll sig vid 300—400 kr. Då var endast virkesutlastning aktuell.

Fritiof Löfgren, den 1962 bortgångne odalmannen, blev avdelningens förste ordförande och han stod kvar i ledningen ända till 1953 då det blev byte på en rad poster, bl a lämnade då Johannes Landström sekretärssysslan efter många år. Övriga som var med vid starten var Axel Norberg, Adrian Sikström och Adolf Wiklund. Den senare arbetade i stuveriet i över 50 år innan han med ålderns rätt lämnade det tunga arbetet.

INTE SA POSITIVT

— Alla var väl inte så positivt inställda till att vi organiserade oss, säger Johannes Landström, nu 67 år.

Ett 20-tal gick in i avdelningen. Arbetet lades omgående om till akord och det sk Norrlandsavtalet kom att gälla.

Våra kamrater såg att det här med organisation inte var så dumt, och efter de första åren har det inte varit svårt att fylla den ordinarie kåren, som nu skall omfatta 36 man men f n är 42 efter det att Nordma-

lings hamnarbetarkår har kommit över till oss.

Den var tidigare en avdelning under avdelning 13 i Lögdeå.

Johannes Landström har provat på de mest skiftande arbeten inom stuveriet, från rumsjobbare till extra förman. På senare år har han mest varit vinschman eller luckbas, och nu gjort sin sista säsong som ordinarie.

BRA FÖRHÅLLANDEN

— Jag anser att det varit bra förhållanden mellan oss jobbare och "stuvaren". De lokala avtalsförhandlingarna har för det mesta gått väldigt bra. De lokala avtalsförhandlingarna har för det mesta gått väldigt bra. De lokala avtalsförhandlingarna har för det mesta gått väldigt bra.

Sämst var det väl när vi låg ut på redden och lastade och det var kallt. När vi skulle äta, var det att sitta i rummet eller krypa in i kolsboxen. Att sitta inne i maskin, där det var varmt, tilläts inte på många fartyg. Nu sker all lastning från kaj och vi har tillgång till mat och omklädningsrum.

Ordförande för stuvorna är nu hemmansägare Arthur Holmgren Lögdeå. Han efterträdde 1961 kamrer Ragnar Berglund, Ava, som övergick till annan verksamhet. Övriga i styrelsen är Sixten Sjölund, Ava, Oskar Käck, Aspeå, Erik Norberg, Lögdeå och Algot Lindblom, Rönnholm, samtliga fast förankrade inom jordbruksnäringen.

Anders

Lennart Asberg, Nordmaling. På Umeå lasarett avled på söndagen kapten Lennart Asberg, Nordmaling. Han var 32 år och sörjes närmast av maken Greta, f. Olofsson, två minderåriga barn, mor och syskon.

Han var född i Kråken, Nordmaling, där hans far, kapten Engelbert Asberg, innehade bogseringsrörelse.



Lennart fick redan som barn börja hjälpa till på sin fars båt där även en äldre bröder deltog i arbetet. Så småningom bildade de tre tillsammans ett familjeföretag, som sönerna vid faderns död 1937 helt övertog. Tillsammans utvecklade

bröderna bogseringsföretaget och köpte 1962 bogserbåten Fix från Mo och Domsjö. Nu bestod deras rörelse av två bogserbåtar och bröderna var skeppare på var sin båt. Främsta arbetsuppgiften var timmerbogsering.

Den bortgångne var en god arbetsgivare och företagare. Han var en duktig sjöman och kände väl till kusten i norra delen av Bottenhavet. Han tillhörde även styrelsen för Norrlands bogserbåtsförening.

Karin Johansson, Sörbyn. På måndagen avled sjuksköterskan fru Karin Johansson, Sörbyn, maka till 1:e uppsyningsman Nils Johansson vidvid Sörbyns färgvårdskoloni. Hon var nära 37 år och sörjes av maken, två små barn samt syskon.

Hon var född i Hörnefors. Efter studier vid Mellansjö folkhögskola avlade hon sjuksköterskeexamen i Östersund. Efter några års tjänst i Östersund tjänstgjorde hon en tid vid lasarettet i Örnsköldsvik innan hon 1959 kom till sjukstugan i Nordmaling. 1960 ingick hon äktenskap och makarna bosatte sig i Nordmaling. Hon behöll sin tjänst vid sjukstugan i Nordmaling tills i slutet av 1962, då makarna flyttade till Sörbyn. Hon gjorde sig känd som en mycket duktig och pliktrogen sjuksköterska.

Tekla Vahlberg, Burträsk. På Burträsk ålderdomshem har fru Tekla Vahlberg maka till framlidne plåtslagaren Viktor Vahlberg, avlidit. Hon var 73 år och sörjes närmast av barn.

28/1 64